



# BATMAN

## SPECIAL

Nr. 2

f 4,95/Bf. 98



een  
Sterfgeval  
in de  
Familie

door  
Jim Starlin  
Jim Aparo  
Mike DeCarlo

**BB**



## Hoofdstuk 3

Libanon, de Bekaa-vallei, het kerngebied van Shi'ietische terroristen-acties.

Robin en ik zijn hier met een opdracht, een ZEER PERSOONLIJKE opdracht.

Deze schildwacht zal ons helpen ons doel te bereiken.

6-3628





Hij heeft de goede maat.



Een van mijn verdovingspijltjes schakelt hem uit.



Hij is minstens zes uur buiten westen.



We spelen gevaarlijk spel, nu we met koelbloedige terroristen te maken hebben.



Iedere zet moet zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd worden. Elke fout kan onze dood betekenen.



Snel, kleeft hem uit.....!

Ik wilde dat ik dit karwei alleen kon opknappen, zonder Jason.



Maar we zijn hier omwille van hem.

Ik hoop dat ons werk hier het vuur dat in hem brandt kan doven....!



Hij begon uit de pas te lopen in Gotham, door te grote risico's te nemen.

Ik begreep al snel dat dat kwam omdat hij zich nog niet verzoend had met de dood van zijn ouders.



Daarom besloot ik Jason tijdelijk niet meer als Robin te laten optreden.

Ik wilde hem de tijd geven om met zijn verdriet af te rekenen. Maar Jason interpreteerde het anders.



Terwijl hij zwerfend door de stad zijn woede over zijn beslissing de baas probeerde te worden, ontmoette Jason een vriendin van zijn ouders.

Ze gaf hem een doos vol persoonlijke papieren van zijn familie.



De doos bevatte een tijdbom. Zijn geboortebewijs.

Hij ontdekte namelijk dat Catherine Todd niet zijn echte moeder was. De onleesbare naam van zijn echte moeder begon met een "S"....!



In het adresboek van zijn vader vond hij drie vrouwen, van wie de voornaam met een "S" begint.

Met de computer in de Batcave spoorde hij hen op.



De eerste was Sharmin Rosen, die geëmigreerd was en Israëlsch geheimagente was geworden.

Shiva Woosan was waarschijnlijk huurlinge, die momenteel in Betroet opereerde.

Dr. Sheila Haywood werkte in Ethiopië aan een project om de honger te bestrijden.

Jason liep van huis weg, om uit te zoeken wie van hen zijn ECHTE MOEDER is....!



Ik kwam hem tegen toen ik de Joker in Libanon opspoorde.

Die krankzinnige was van plan een kernraket aan een groep terroristen te verkopen....!



We slaagden erin zijn transactie te laten mislukken en tegelijk Sharmin Rosens leven te redden.

Maar het verliep niet helemaal volgens plan.

DE JOKER ONTSNAPT...



.... en Sharmin Rosen bleek NOOIT kinderen gehad te hebben....!



Ik besloot dat het beter was Jason bij zijn speurtocht te helpen....

.... vooral omdat de volgende vrouw op zijn lijstje de huurlinge Shiva Woosan is....!



Om tijd te winnen belde ik Ralph Bundy, mijn C.I.A.-kontaktman.

Binnen enkele uren kon hij ons vertellen waar Shiva Woosan te vinden was.



Tot mijn grote vreugde bleek miss Woosan in mijn favoriete onderkomen in Beiroet te wonen, het HOTEL BLU....!



Maar toen we bij de receptie naar haar informeerden....



(Shiva Woosan...?)

(Weet u dat dan niet?)\*

\* Vertaald uit het Farsi.



(Miss Woosan stond hier op deze plek....)

(Plotseling kwam die wagen eraan....!)



(“Vier mannen met mitrailleurs sprongen eruit....!”)

(“Ze ontvoerden miss Woosan....!”)



(Helaas komen dit soort dingen vaker voor in Beiroet....!)

Kop op, Jason...! We vinden haar wel.

En ik weet al waar we moeten zoeken.

Toen ik bezig was de Joker op te sporen merkte ik al dat de misdadigers van Beiroet even gretig waren de Batman van informatie te voorzien als hun collega's in Gotham.



Dat komt door de manier waarop je je vragen weet in te kleden....!



(Je kunt hen vinden bij de Peshar Pas in de Bekaa-vallei...!)

(Zal ik een kaartje tekenen?)





En zo zijn we dus hier, in een poging Shiva Woosan te redden van haar radicale Shi'ietische ontvoerders....

We krijgen  
gezelschap....!

Mooi....! Zo te zien  
heeft hij precies jouw  
maat.

(Ramin?)

(Ben ge-  
vallen.)

(Hoe ken dat  
nou...?)

(Ramin, wat  
doe je daarbeneden?)

(Gewoon zo...!)

Snel, kleeid je  
om.

Ik haal  
hun wapens.

Een hulpverlenings-  
kamp even buiten  
Magdala, Ethiopië.







Luister, Joker, dat is verleden tijd...! Ik ben een nieuw leven begonnen!

Maar daar komt een oneervol einde aan als vroegere fouten aan het licht komen....



Je chanteert me dus, hè?

Helaas wel, liefje....! Ik heb moeilijke tijden achter de rug.



Maar zes vrachtwagens vol medikamenten helpen me weer op de been...!

Ik heb daarvoor al genoeg klanten op de zwarte markt....!



Je bent wel diep gezonken...! De grote Joker moet nu vrachtwagens kopen....!

Ja, alweer een slachtoffer van de Reaganomics. Arme ik...!



Helaas is in deze wereld geld het allerbelangrijkste...!

Om overeind te blijven, heb ik veel nodig.

En jij gaat me aan dat geld helpen, lieve Sheila....!

Want anders maak ik voortijdig een eind aan je carrière hier....!



Zo te zien laat je me weinig keus in deze zaak, hè.....?



Geen enkele keus.....



Ik tel twintig man in het kamp....

... tot de tanden gewapend.



We moeten hen allemaal uitschakelen voor iemand beseft dat er een vijand in hun midden is....!

We hebben al onze behendigheid nodig om dat klaar te spelen zonder ontdekt te worden....!

WAK

WAK



Pssst...!

Hè...?

(Ramin, ben jij dat...?)

KER-THACK

Ik begin me zorgen te maken over ons snelle sukses.

Het bevalt me niet als het te MAKKE LIJK gaat.

Het maakt me zenuwachtig, omdat ik dan een VALSTRIK verwacht. ...





Hij is de laatste,  
geloof ik...!

Meer zie  
ik er  
niet...!

(Hallo, Abdul  
.....!)

(Gewoon iemand die wil  
weten waar SHIVA WOO-  
SAN is...!)

(Beter van wel,  
want anders....)

(Ze zit in de  
tent in het mid-  
den van het  
kamp...)

(Ik heet geen  
Abdul! Wie  
ben jij...?)

(En  
dat moet  
IK je  
vertel-  
len..?)

(..... schiet die  
man achter je, met  
die mitrailleur, je  
hersens eruit...!)

Dank je.

Zou er iemand bij haar  
zijn.....?

Moeten we  
rekening mee  
houden.

Zeg,  
kunnen  
we deze  
vadden  
niet uit-  
trekken  
.....?

Goed, deze vermopping  
hebben we niet meer  
nodig...!

Mooi zo.  
Er zit wat te  
veel gezelschap  
in...!





Ze werkt zo stil en snel als de wind, als ze horen zo makkelijk kan afschakelen....!

SHIVA....!  
Daar ben je dan.

Je hebt je gevangenschap goed weten te overleven.

Bespaar me je sarcasme, Batman.

Je hebt ontdekt dat ik ingehuurd ben om dit STELLETJE te trainen.

Dat is nog niet zo best gelukt.

Ik ben hier pas drie dagen....!

Dat is nog wat kort.

Maar ik moet je bedanken voor je hulp bij mijn trainingsprogramma.

Je onverwachte aanval heeft me geleerd hoe ik deze groep moet aanpakken....!

Je hebt dus de hele tijd staan toekijken.....?

Natuurlijk. Het was erg leerzaam....!





Ze is BETTER dan GOD.

Ik heb die schop  
NIET zien aan-  
komen...!

Shiva heeft evenveel  
kracht als Ras al  
Ghul en evenveel  
snelheid en behendig-  
heid als de Sensei.

Ik beseef plotse-  
ling dat dit  
een gevecht is  
op leven en  
dood.

Als ik haar NIET serieus  
neem, kan het MIJN dood  
worden.

Nu ze die vechstokken  
kwijt is, moet het me luk-  
ken...!

**THIER-ACKK!**



Nu zal ze wel een  
toontje lager zin-  
gen....!



Die dame kan een  
stootje hebben.



Het is moeilijk te geloven, maar deze SHIVA WOOSAN lijkt mijn gelijke te zijn in de vechtkunst.

Mijn enige hoop is haar vast te grijpen en haar met mijn grotere spierkracht uit te schakelen.

Maar dat zal nog moeilijk worden.



Oooooohh!

Wat is er gebeurd?

Hé? Hoe kan dat?

BATMAN en SHIVA vechten...!

Ze proberen elkaar te doden!

Ik moet er een eind aan maken....

Maar WIE help ik...?



BRUCE, de man die me van de straat haalde en me een thuis gaf....?

Of SHIVA, die misschien mijn moeder is.....?



Ik zie wat Jason wil doen en val  
weer aan...

...om Shiva's  
aandacht af te lei-  
den...!



Ik benut de gelegenheid  
ten volle en raak  
haar heilhard.



Ik sta er ver-  
steld van hoe-  
veel weer-  
stand ze blijft  
te hebben.



Diep vanuit haar  
buntenste weet zij  
de kracht te halen  
voor een laatste  
tegenaanval...



Maar dat is niet  
genoeg.

Ik maak er  
zo snel moge-  
lijk een eind  
aan.



Boei haar en  
houd je klaar om  
snel te vertrekken.



Ik ga die  
lui hier trak-  
teren op een  
stukje vuur-  
werk...!





Eerst gooide ik alle terroristen in een greppel en vervolgens stelde ik de tijd-klok in de munitiehut in.

Die SCHORPIOENEN zullen levend ontwakken, maar ZONDER hun giftige angels.

Als we twee kilometer van het kamp zijn, vind ik dat het tijd wordt miss WOOSAN te ondervragen.

Tijd voor een paar vragen, dame...!

En als ik die niet wil beantwoorden?

Je hebt geen keus, Shiva...!

Ik heb AL-  
TIJD een keus.

Dit keer niet.

Heb jij ooit een baby gehad....?

Een baby...?





Dat is het probleem met mijn soort werk... je kunt niet altijd de klus klaren en toch in je eigen ogen een held blijven

Shiva...!

Heb  
je ooit kin-  
deren gekre-  
gen?

..... huhn...  
nhuh... neh...

...n...n...nee...

We blijven rondhangen  
tot het effect van het  
sermon is uitgewerkt

Ze is  
weer bijgeko-  
men. Kom, we  
gaan....!

Nu moet ik  
zeker met jullie  
mee....?



Nee, helaas is het  
trainen van terroristen  
in dit land niet  
tegen de wet.

Je bent  
dus vrij....!

Maar jullie  
laten me  
hier dus  
vastgebon-  
den achter?



Met jouw behendigheid  
ben jij binnen een uur weer  
vrij en op weg naar  
de beschaving.

Wij zijn dan hal-  
verwege naar Beiroet...!  
Aan één vechtpartij  
heb ik genoeg,  
Shiva.



We zien  
elkaar wel  
weer....!



Wie  
weet....



Zou zij het soort moe-  
der geweest zijn dat je  
wilt hebben...?

Niet bepaald.

Toch is het  
een teleurstel-  
ling...



Volgens mij zou Sheila Haywood  
een veel beter soort moeder  
zijn.....!

Ja....



Kom mee,  
dan gaan we er  
snel vandoor!

Ethiopië,  
daar komen  
we...!







## Hoofdstuk 4



Een Ethiopisch vluchtelingenkamp even buiten Magdala. De ellende is weer teruggekeerd.

Weer heeft de wereld niet op tijd geluisterd. De oude fouten zijn opnieuw gemaakt.

Honger en dood werpen een lange schaduw over dit land.

Met duizenden per dag stromen de vluchtelingen naar de kampen. De aanblik is hartverscheurend.

Als ik weer in Gotham ben, schrijf ik weer een cheque uit en probeer ik te vergeten wat ik hier gezien heb.

Ik ben niet anders dan anderen.

Ook Bruce Wayne - en Batman - kunnen soms weinig doen.



De trieste omgeving zorgt ervoor dat ik even de echte reden van onze komst vergeet.

Maar een blik op Jason Todd brengt me alles weer in herinnering.

We komen om zijn echte moeder te vinden.

We zoeken nu naar de laatste candidate.

Dr. Sheila Haywood....?

Ze is in die tent. Dit is haar kantoor.

Bedankt.

Jason, wacht.....!

Ik kan hem zijn ongeduld niet kwalijk nemen.

Hoe vaak in je leven gebeurt het dat je je moeder voor de eerste keer ontmoet...?



Ik rijd weg en vraag me af  
of ik Robbi nu kwijt ben.



Ik studeerde nog medicijnen toen ik  
verliefd werd op je vader...!

Kort nadat je gebo-  
ren was, kwam ik in  
moeilijkheden, toen  
een operatie mis-  
lukte...!

Daardoor kwam er een  
eind aan mijn medische car-  
rière in de States.

Ik ging naar Engeland,  
en Willis zou ook  
komen.



Maar voor het zover was, werd  
je vader verliefd op Catherine  
Johnson...!



Willis  
schreef me  
toen dat hij  
een paar dagen  
eerder met  
haar getrouwd  
was....!

Het leek  
me beter dat  
ZIJ jou samen  
opvoedden.

Ik had  
geen geld  
en zelfs geen  
hoop dat ik jou  
via een pro-  
ces kon  
terugkrij-  
gen.



Trouwens,  
zo'n juri-  
disch gevecht  
zou slecht  
voor je ge-  
weest zijn.

Uiteindelijk  
heb ik het feit ge-  
accepteerd dat ik je  
nooit meer zou  
zien.



Wat moet dat  
zwaar voor je  
geweest zijn.



Het ging wel... mijn werk  
heeft me afgeleid....



Over werk gespro-  
ken, je moet  
me even eks-  
kuseren,  
Jason

Hè...?

















"De vrachtwagen van de Joker worden overkapt..."

"Dit zijn open vrachtwagens..."



Dit moeten hulpverleners zijn die voorraden naar een vluchtelingenkamp brengen.

We moeten hen waarschuwen voor hun dodelijke lading.



Ze zitten al bijna op de hoofdweg.

Tegen de tijd dat wij die bereiken, hebben ze te veel voorsprong....!



Ja. Onze landrover is niet geschikt voor achtervolgingen.

Maar deze mini-kopter wel...!



Jij blijft hier om die voorraadloods in de gaten te houden....!

Doe niets tot ik terug ben. Ik herhaal: niets!



Luister nu eens één keer naar me, Jason....!

Pak de Joker niet alleen aan! Wacht alsjeblieft tot ik terug ben!



Die gek is veel te gevaarlijk voor jou....! Heb je me begrepen?

Ja, hoor! Kom maar snel terug.....!









Gelogen.



Ik kan het me niet veroorloven dat jij roet in het eten gooit. Ik heb zelf ook  medikamenten gestolen.....!

Als jij de Joker pakt, dan zal ook IK bij het daaropvolgende onderzoek door de mand vallen....!



Het spijt me, jongen. Deze keer heb je de verkeerde persoon vertrouwd...!

Wat gaan we met hem doen?

IETS, waar ik al jaren op heb gewacht....























Ik ben op een paar minuten afstand van de opslagloods als ik hem zie.



Zelfs op deze afstand herken ik de Joker aan het stuur van de jeep.



Go ik achter die gek aan...

... of ga ik terug naar de loods, naar Jason...?



Ik kies voor de loods.



Ik doe de deur even open...!



..... wat... is er.....?

De DEUR...!





**JASON!!**

Oh, mijn  
God.....

Oh, mijn  
God.... nee..

**WORDT VERVOLGD...**





Batman kwam  
te laat.  
De Joker had  
reeds  
toegeslagen.  
Nu ligt Robin  
bewegingloos,  
stil, gehavend.

Zou hij nog  
leven?





LACHEN

# BATMAN DE KILLING JOKE

door  
ALAN MOORE  
BRIAN BOLLAND  
JOHN HIGGINS

*Moet je lezen!!*

NIET  
VOOR  
JEUGDIGE  
LEZERS!  
SCHEIDT





TM



87710823 003165

TM AND © 1984 DC COMICS, INC.